

Sågverk i Järbo ofta härjat av eld

AB Järbo snickerifabrik startade 1899. Efter endast två år blev det eldsvåda på juldagen. Fabriken byggdes åter upp med en tegelbyggnad. Företaget hade också en såg med två sågramar. Byggnaderna var uppförda intill Jädraån, kraftkällan en ångpannecentral. Då det fanns flera sågar i Järbo blev den i dagligt tal kallad "ångsågen".

Avsikten med uppförandet av fabriken intill Jädraån var förslandet av virket in i sågen. Timret som köptes in kom mest genom flottning i Jädraån till sågen. Virke som kördes per häst till sågen lades i stora vältor vid åkanten. När det skulle sågas vältrades timret ner i Jädraån och medelst ett "spel" togs det in till sågen.

Chef för Järbo snickerifabrik var disponent E G Berg. Snickerifabriken och sågen hade 15 anställda vardera. Snickerifabriken

hade en avsevärd leverans av snickerier till Stockholm. Den upphörde 1917.

Sågen fortsatte sin verksamhet. Under åren 1926—1930 hade bolaget en påsfabrik med ett 10-tal anställda. I fabriken fanns också ett tryckeri och där fick jag lära mig tryckningskonsten, omtalar fabrikkör Eric Berg, son till framlidne disponent E G Berg.

Lördagsnatten 25 maj 1930 lades hela industrin i aska genom en omfattande eldsvåda. Brandkårer fick anlitas från Sandviken och Ockelbo.

Sågen byggdes upp igen 1934. Disponent E G Berg köpte sågplatsen och det som var kvar efter branden. Han startade sedan Järbo bad- & tvättinrättning. Sågverksrörelsen drev han till 1947. Därefter sålde han rörelsen till ingenjör Sam Bergvall, som under firma Järbo sågverks AB tillverkar monteringsfärdiga Gästrike-Hus.



Fabrikör Eric Berg, Järbo, på den plats där "ångsågen" låg tidigare.

98 17.7.72