

Spolierad bro i Järbo bekostas av kommunen?



Många Järbobor vill ha kvar den gamla broförbindelsen nedanför sågverksföreningens kraftstation. Bron är bl.a. viktig för sex fastighetsägare öster om ån.

Hur går det med gångbron över Jädraån söder om sågverksföreningens kraftstation i Järbo? Broförbindelsen kom till 1919. Höstfloden 1965 spolierade bron som för sex fastighetsägare öster om ån är en viktig förbindelselänk med Järbo centrum. Dessutom används bron av många Järbobor för att komma till vackra strövområden vid Jädraån. Kommunalnämnden vill inte kosta på den. Fullmäktigeledamöterna är tveksamma.

1.600 kr beräknas en ombyggnad av bron kosta. Fastighetsägarna har hos fullmäktige begärt ekonomisk hjälp för att sätta den i stånd igen. Hjälpel kommunen bara till med en del av kostnaderna, är vi tack-samma, säger de. Det borde väl ligga i kommunens intresse att bevara en så pass populär broförbindelse.

Kommunalnämnden avråder fullmäktige och påpekar att anslutningsvägar saknas och att gångsti-

gen till bron går över privat mark. Men fullmäktigeledamöterna tvekar. Borde man inte kunna ordna ett tillstånd av markägarna, tycker man. Och man föreföll inte alls främmande vid måndagssammanträdet för ett anslag till den anrika broförbindelsen. Frågan bordlades,

och nu väntar man alltså på besked från markägarna.

Bron har nu provisoriskt reparerats. Överhuvudtaget har markägarna, sen bron byggdes, själva stått för underhållet. Men den vårflod som nu kan väntas skonar den säkert inte.



Gångbron över Jädraån nedanför Järbo sågverksförenings kraftstation har blivit hårt åtgången av vårfloden.

Svårt drabbad Järbobro

Gångbron över Jädraån nedanför Järbo sågverksförenings kraftstation har fått ytterligare skador genom årets starka vårflod. Den ena halvan strök med när gamla yllefabriksbron och ismassor passerade. Bron blev skadad även vid höstfloden 1965 och familjerna Jermer, Jacobsson och Holm hade hos

Järbo kommunalfullmäktige sökt om bidrag för restaurering av bron. Första gången blev frågan återremitterad för utredning och andra gången blev det bifall med 500 kr. En del fullmäktigeledamöter ansåg, att denna gångbro många gånger användes av andra ortsbor vid deras strövtåg i skog och mark.

Vissa förberedelser hade gjorts

för att iordningställa bron — bl a hade två järnvägsrälsar på nio meter vardera med en vikt av 300 kg vardera lagts ut. Ovanpå dessa skulle läggas plank. Nu tog det starka vattnet rälsarna med sig, men de ligger nog bara i närheten och kan tas upp igen. När vattnet sjunkit undan skall arbetet påbörjas igen.

50-årig Järbobro lagas efter vårflod

20 16/7 66



Josel Ferlin (längst t.v.), Olov Grönberg och Valter Storm reparerar bron vid Kvarnåker.

En omfattande reparation av bron över Jädraån vid Kvarnåker pågår. Denna bro byggdes år 1916 och ersatte den gamla bron vilken följde med vårfloden samma år. Den har vid flera tillfällen reparerats, men skadades svårt vid vårfloden i början av maj månad i år, då ett helt luckparti samt sumpen till den ena turbinen sprängdes av isen och de framstörtande vattenmassorna.

I anslutning till bron som samtidigt är en dammbyggnad finns två

kraftstationer vilka ägs av Järbo nedre kvarnförening.

Två nya betongfundament kommer att uppföras. Dessa skall ersätta de gamla, timrade kistorna som är fyllda med sten. Botten under detta luckparti samt botten till sumpen skall gjutas av betong, men själva sumpen uppföres av trä. De raserade dammluckorna av trä skall ersättas med nya av järnkonstruktion. Ovanpå bron läggs nytt tak av plank som kommer att vila på längsgående järnbalkar.

Dyrbart reparera dammar i Järbo

Den stränga vintern och den kraftiga vårfloden orsakade åtskilliga problem, både materiella och ekonomiska. Flera av de elektriska dammarna i Jädraån, Järbo, fick betydande skador. Vid Järbo kvarnförenings damm vid bron i Kvarnäker gick sex luckor förlorade. De två träkistorna med sten gick sönder.

I sommar har två nya betongkistor byggts och vattenintaget lagats. Arbetet påbörjades i början av juni och är nu klart. Järbo kvarnförening har under de fyra månader arbetet tagit inte kunnat leverera någon elektrisk ström till sina 180 abonnenter. Elektrisk energi har fått köpas från Storviks Elektriska.

Arbetet har utförts av personal från Amot under ledning av byggmästare Olle Grönberg.

I samband med vårfloden blev det vissa skador även på Kvarnbron. Vretens vägsamfällighet anholder hos Järbo kommun om anslag till hjälp för ombyggnad av denna. Vid en ombyggnad för högst 15 tons bärcraft beräknas bron kosta 21 500 kr, och vid en ombyggnad för tung trafik ungefär 80 000 kr. I det sistnämnda fallet kan ett statsbidrag utgå med 70 procent. Kommunalnämnden föreslår ett anslag på 15 000 kr. Ärendet behandlas av kommunalfullmäktige vid dess sammanträde på måndag kväll.



Vårfloden orsakade stora problem vid Kvarndammen i Järbo. Men nu fungerar allt igen.

A 1.9.66