

Vårfloden 1916 ^{AD 4366} 187

tog Järbobroar

Vårfloden den 16 maj 1916, då de flesta broarna och andra föremål följde med den strida strömmen i Jädraån, är för mig ett oförglömligt minne. Jag arbetade då på spinneriet vid AB Gestriklands yllefabrik, Järbo, berättar hemmansägare Albin Bergkvist, Åsen, Järbo, som fyller 75 år i dag, tisdag.

— Dessa bistra dagar i maj månad gick jag vakt vid yllefabriken, fortsätter hr Bergkvist. På natten märkte jag att något var på väg att ske så jag larmade företagsledningen. Det blev en väldig uppståndelse i bygden. Vattnet steg kolossalt i Jädraån. Nordanå maskin med tröskverk, som tidigare fanns där Gestriklands yllefabriks kraftstation nu står, kom flytande som ett riktigt skepp efter Jädraån. Den stannade mot dåvarande kraftstationen vid yllefabriken och dess bro. Det blev dock en sådan press på bron att den följde med den starka vårfloden.

Vattnet steg och gjorde en ny strömfåra på den andra sidan av fabriken, strömmade igenom fabriken, ut genom fönstren och vidare ut efter Jädraån. Bönderna i trakten fick rycka in och hjälpa till. De körde sten och fyllning för att dämna.

STOPP VID FABRIKEN

Genom vårfloden blev det tillfälligt stopp vid fabriken. Företaget köpte en fotogenmotor och med den kunde några av vävstolarna köras. Jag kommer ihåg hur bl a de framlidna Emma Ahlin och Elisabeth Ahlin arbetade vid vävstolarna. Garn köpte bolaget från Sägmyra. Vi övriga hade fullt upp med reparationsarbeten.

Norrbron strök också med och flöt till Hammarbron. Över den sistnämnda bron leddes trafiken norrut. Det var fullt med vatten överallt och man kunde ro med eka litet här och var mellan gårdarna.



Hemmansägare Albin Bergkvist, Järbo, fyller 75 år i dag.

JORDBRUK OCH HANDEL

Detta var under första världskriget och man hörde hur de tjänade pengar i skogen. Jag slutade vid yllefabriken och tog arbete i skogen, var bl a en tid i Dalarna, högg och kolade.

Efter ingånget äktenskap köpte Bergkvist ett jordbruk i Åsen. Arbetet före började han efter tillstånd med gårdfarihandeln. Först hade han häst med vagn på sommaren och släde under vintern. 1928 köpte Bergkvist bil. Affärerna gjordes i Järbo-Ockelbo och Lumsheden.

— Jag trivdes ypperligt med detta arbete, men det värsta var att man blev bjuden på så mycket kaffe i gårdarna. Det var väldigt hyggligt av folk, men det kunde bli för mycket i bland.

GLATT HUMÖR

Albin Bergkvist är en populär person med ett glatt humör. En historia bör man minnas från hans gårdfarihandelstid: Hör Du yngling, om Du hjärta har, köp en kakhi-skjorta åt Din far!

När kriget kom, blev det bensinstopp och kort på kläder och tyger och då upphörde automatiskt gårdfarihandeln för Bergkvist. Omkring ett år hade han lager kvar i hemmet och sålde ut till intresserade köpare.

I ladugården har han haft upp till sex mjölkkor, häst och ungdjur. Nu har han tre mjölkkor, häst och ungdjur kvar. Fortfarande sköter han sin ladugård. På fritiden har jakt varit hans stora intresse. Minst ett 50-tal älgar har han fällt. Fortfarande är han med på älgjakterna och blir vid jägarnas sammankomster medelpunkten tack vare sina glada jägarminnen.