

120 firade av Järbo handels

■ Det blev fullsatt i Järbo Folkets hus när Järbo Handels AB bjöd ortsborna på jubileumsfest på lördagkväll.

Företagets 100-årsfirande i sommar kulminerade med supé i Gullhedsskolan för de anställda med respektive och före detta anställda.

Därefter följde samkvämet i Folkets hus med ett omväxlande och uppskattat program.

Drygt 120 personer var bjudna på supén i Gullhedsskolan. Där skedde också uppvaktningen för det 100-åriga företaget. Icachefen i Gävle, Sven Eklund, inledde gratulationerna. Sedan följde direktör Alve Strandberg från Sandvikens sparbank, direktör Torsten Kenneman från Köpmanaförbundet och Ingvar Broman från Järbo IF samt företrädare för AB Gefle Kolimport.

I sitt tal framhöll direktör Sven Eklund från Hakonbolaget ICA:s framgångar med att dessa affärer behållit den goda personliga kontakten mellan anställda och kunder.

Det var en sak som också direktör Torsten Kenneman underströk i sitt tal. Han betonade också att ett gott bevis på detta var att Järbo Handel trots de kärva tiderna kunnat öka sin omsättning. Ett bevis om något att ortsborna verkligen uppskattar företaget.

Torsten Kenneman underströk också att 1980-talet säkert skulle medföra stora förändringar inom handeln.

□ Trotjänare

Chefen för Järbo Handels AB, Paul Hyttmark och ordföranden i styrelsen, Bror Olsson, uppvaktade sedan några trotjänare i företaget. Först i raden var Anna-Greta Jäderberg som efter nära 50 år i företaget slutade den sista november. Hon fick en Orreforsskål och blommor.

Guldur fick Birgitta Edwards-



● Styrelseordföranden i Järbo Handel, Bror Olsson och affärschefen Paul Hyttmark uppvaktar Anna-Greta Jäderberg som arbetat i företaget i närmare 50 år.

son, Anna-Lisa Thor, Sirka-Lisa Hagström och Anita Brolin. Uppvaktad blev också tidigare chefen från företaget, Paul Nord, Gävle. Han berättade också några minnen från sina många år i företaget.

□ Eva sjöng

Eva Hansson från Hofors sjöng ett knippe sånger ackompanjerad av Bertil Olsson. Järboamatörerna med Lennar Carlsson, Lennart Eriksson, Ulla Sköld, Ingrid Robertsson,

Roland Ivarsson och Per-Gunnar Persson bjöd på några festliga sketcher. Det blev ett bejublat framträdande som drog ned massor av applåder.

Därefter togs scenen i besittning av Lasse Lönndahl åkompanjerad av Nisse Nilsson. Lasse sjöng några av sina välkända örhängen och kastade ut massor av rosor till publiken. Lasse Lönndahl underhöll också vid supén.

— LENNART ÅKERLUND