

*Minnenas paviljong:*

## På 20-talet dansades i Jonssons stegfabrik

Danspaviljongen i Järbo har blivit verkstad. Det har varit händelserika år sedan Facks paviljong byggdes i början av 20-talet. Från 1927 drev Albin Nyström den under namnet Järbo danspaviljong till Nils Olsson tio år senare hade cykelverkstad där. 1949 flyttade fabriker K J Jonsson sin stegfabrik dit från Holmsveden. Fabriken övertogs sedan några år tillbaka av Sten Eriksson.

I omkring 15 år var den ett danspalats. Många ungdomar träffades och blev goda vänner för livet. Många som kommer dit vill gärna berätta glada minnen från tiden.

Under sommaren kom pensionären Sigurd Holmberg, Sandviken 83 år, till Asgården. Han skulle vistad där 14 dagar. Men han blev kvar där och trivs utmärkt.

En dag kom han förbi stefabriken. Han tyckte sig känna igen byggnaden och kom ihåg Facks danspaviljong. Där spelade han flera gånger för omkring 45 år sedan.

Han gick in och presenterade sig. Talade om att han en gång i tiden spelat där. Ungdomarna dansade och han själv spelade nyckelharpa. Det var glada minnen från denna tid.

Sigurd Holmberg har haft många intressen under åren. Han började spela redan som 12-åring. Först var det fiol, och sedan nyckelharpa för hela slanten. Holmberg har deltagit i spelmanstämor och

fått medalj. Han har varit fackföreningsordförande och för intresse och arbete inom arbetarrörelsen har han erhållit Branting-medaljen.

På Asgården tar han gärna fram

nyckelharpan och spelar. Han medverkar vid pensionärernas träffar. Holmberg har blivit bekant med spelmän i Järbo, bla med Tolve Blomberg och Emil Lindgren som han spelar ihop med.



Sigurd Holmberg drar en låt fram för den gamla paviljongen där han i sin ungdom spelade upp till dans.