

Saken är klar efter 83 förluster i rad



Det här är laget som inte hittar fram till motståndarmålet. Järbo IF fick i går sin 83:e förlust på raken. Här är tränaren Berndt "Gubben" Karlsson i spetsen för sitt gäng. Sittande Lars Sjöberg från Brattfors, som i går sänkte Järbo med 4-3.

SVERIGES SÄMSTA FOTBOLLSLAG

Av BARBRO DILLWORTH

JÄRBO (Expressen). Det här är Sveriges sämsta fotbollslag alla kategorier — Järbo GIF.

I går vann laget jumbotiteln i ädel kamp med IFK Brattfors från Värmland.

Järbograbbarna hade matchen i sin hand andra halvlekens sista kvart.

Men vad hjälper det när värmlänningarna vet var målet finns!

Det skulle bli en folkfest, det här, i Järbo. Men med grått och kallt väder blev det aldrig någon riktig fart på publiken. Även om den var talrik 500, tippar vi.

Brattfors kom upp med fruar, fästmör, banderoll — för att vinna.

— Vi kunde ha bjudit på mycket bättre fotboll än så här, sa Karl Arne Persson, Brattfors-tränaren, efter matchen. Men vi hade fyra man skadade. Jag var ju tvungen att springa runt på plan själv. Och så ska det ju inte vara.

"Tigrarna"

Berndt "Gubben" Karlsson, tränare för div 6-laget Järbo i Gästrikland, hade aldrig ens drömt om en förlust.

I dagar före matchen har han gått och snackat om att "tigrarna" från Järbo nu äntligen skulle få en vinstmatch.

De har 82 förlorade på raken tidigare!

Slå det, den som kan.

Förgäves

Det går inte alltid som man vill. Särskilt inte med ett mål i baken på direkten. Det är svårt att se bollen om man är målvakt och står med ryggen mot plan. Fråga Jan Hedman, Järbo, han vet.

Så småningom ledde Järbo i alla fall. Det var rörmokare Berglunds pojke Eilert "Älgen" Berglund som störtade sig över bollen och tryckte in den till 3-2 bara någon minut före slutsignalen.

"Gubben" gick ner på knä och tillbad högre makter. Förgäves.

Minuten före slutsignal kvitterade Brattfors.

Det blev till "sudden death". I ett fåtal sekunder bara. För kom där inte en Lars Sjöberg från Brattfors farande vid domarens "kör-igång"-signal och slog bolluschlingen i nät.

Gonatt, Järbo.

Slutresultat 3-4. Ni ÅR sämst. Men trösta er. På slutet av 60-talet utnämndes Sätra i Gävle till Sveriges sämsta lag. Och titta vad som har hänt med den.

På tre säsonger har laget dansat igenom sexan, femman och fyran. Division tre, grabbar — det vore något det, val.