

Känd Järbo går i pension



- John Dahl tar nu efter nära 50 år farväl av den gamla yllefabriken, som på gamla dar blivit plastfabrik.
- Hade det velat sig riktigt illa hade John Dahls arbetsbana slutat efter inte fullt två månader. Nu blev den istället nästan ett halvsekel.
- Maskinpassaren hos Vinsotén i Järbo har fyllt pensionär och samtidigt satt punkt för ett långt arbetsliv. En svårartad influensa gjorde, att John tillbringade sista arbetsdagen mellan lakan.

John Dahl med signaturen Dahws i Arbetarbladet är en känd Järboprofil. Bondpojken från byn Norrbro luktade lite på jordbruksarbetet och kolvedskörning i skogen, innan han drog på sig blåstället hos Gästriklands Yllefabrik 24 oktober 1927 som hjälpare vid en torkmaskin.

— Det förefaller som ett ödets nyck, att jag exakt på dagen 39 år senare genom företagsnämnden erhöi besked om, att fabriken öde var beseglat, berättar John Dahl. Textilkrisen drabbade inte bara Järbo utan slog också i Strömsbro, Torsåker och Sägmyra, för att ta några platser i grannskapet.

Men till olyckan. John cyklade till jobbet, som började kl 6.45. Gamla bron över Jädraån var smalare och låg närmare fabriken än den nuvarande. Av någon oförklarlig anledning, som Dahl inte minns, cyklade han bredvid bron och ner på den isbelagda ån.

■ MEDVETSLÖS

Yllefabriken hade frukost-raster på den tiden. Några arbetskamrater uppmärksammade efter ett par timmar en mössa på isen, som väckte deras intresse. Som tur var undersökte kamraterna fyndet närmare och fann då John på den delvis vattenbemängda isen. Han hade dragit cykeln med sig i fallet.

— Jag minns inget av själva olyckshändelsen men togs in på kontoret och gnuggades varm med filtar och fick mig en konjak. Sedan fraktades jag starkt nedkyld till dr Gibson och Sandvikens sjukstuga. Där låg jag medvetlös i åtta dygn.

John Dahl prövade på lite av varje i beredningen i yllefabriken såsom ruggen, sköljen och valkarna. Vid nedläggningen ruggade John filtar och tyger.

■ FACKETS MAN

Fackliga intresset rotade sig tidigt hos John Dahl, som var ordförande 24 år i textilarbetarförb avd 76. Han ombesörjde även, att arbetskamraterna flyttades över i fabriksarbetarförbundet, när Vinsotén köpte fabriken och etablerade sig i plastbranschen. John har också varit kontaktman och stått i spetsen för fackklubben.

Yllefabriken hade en pålitlig jobbare i John Dahl. Längsta bortvaron dikterades av tjänstledighet i två omgångar. Båda var Arbetarbladet upphov till.

— Anders Thunstedt bad mig ta ledigt tre månader 1939 för att sälja tidningar i Ockelbotrakten. En likadan drive engagerades jag i en månad i samband med Norrlands-Postens nedläggning 1956.

■ KOMMISSIONÄR

Vi kommer därmed in på Dahls fritidssysslor, som i stort sammanfallit med Arbetarbladet. Han började som kommissionär 1 september 1933 och visade framfötterna från början. Abonnementen kompletterades i-bland med några rader om ditt och datt i bygden.

— Jag torde inte titta på, vad jag åstadkommit i början, drar sig John till minnes. Sedan övertalade Hecke Sandberg mig att skriva på allvar, och det har jag inte ångrat.

Vid sidan av skrivierna har John varit ungdomsklubbist, ordförande i arbetarekommun och kommunfullmäktige och är fortfarande kyrkofullmäktigt för att ta några uppdrag ur högen.

Aren 1945—46 ägnade sig John åt husbygge efter Yllefabriksvägen, så att han 20 juli 1946 som nygift kunde flytta in i eget bo med sin käresta Ingegerd, som han hämtat från Harnäs.

— Jag har en massa uppslag till reportage, som jag nu skall försöka förverkliga, avslöjar en pigg och vital pensionär, vilken alltså uppnådde närmare 50 arbetsår hos två arbetsgivare. Under dessa år fick han även uppleva permitteringar hos båda, men John har aldrig behövt flytta från sitt kära Järbo, som han vuxit samman med.

SVEN LARSSON
(text)

HANS WANDER
(foto)